

Konu: **Kadim Diller ve Yazılar**

Yazı: **102**

Beringia Yerleşimi

Doç. Dr. **Haluk BERKMEN**

Kuzey yarı kürede buzul çağı günümüzden 22,000 yıl önce doruk noktasına ulaşmış ve yaklaşık günümüzden 16,000 yıl önce sona ermiştir. Altta solda buzul çağının doruk noktasında dünyanın durumunu ve sağında son 20,000 yıllık iklim değişimini görüyoruz.



Görüldüğü gibi 22,000 yıl önce Asya kıtası oldukça yeşil ve yaşamaya müsait iken, Kuzey kutbundan buzulların güneye doğru inmesiyle insanlar dört bir yana doğru göç etmeye başladılar. Buzul çağında Kuzeydoğu Asya ile Amerika kıtasının Kuzeybatı ucu bitişikti. Bu bölgeye Beringia adı verilmiştir.



Buzul çağı öncesinde Asya ile Amerika kıtaları bitişikti ve insanlar Beringia kara parçasını aşarak Asya'dan Amerika'ya geçtiler. Bu geçiş tam olarak ne zaman başladı ve insanlar Beringia bölgesinde ne kadar kaldılar?

Bu soruları yanıtlamak için yapılan çalışmalardan son yıllarda somut kanıtlar elde edilmeye başlandı. Kanıtlar hem arkeolojik buluntulardan, hem genetik verilerden, hem de dil araştırmalarından ortaya çıkmaktadırlar.

Tarihöncesi (Prehistoric) dilleri araştıran Edward Wajda, George Starostin (1) ve John Bengston (2) hem Asya hem de Amerika bölgelerinde ortak bir dilin konuşulduğuna dair kuvvetli delillerin bulunduğunu iddia ediyorlar. Bu dil grubu tüm Asya kıtasını kapsamakta Kafkaslardan Amerika kıtasına kadar yayılmaktadır.

Genetik araştırmalar da Asya'dan Amerika'ya göç edenler arasında ortak genlerin bulunduğunu kanıtlamıştır (3). Makalede şu ifadeler var:

“Based on these data, we noted differences in the origin and population history of Altaian ethnic groups, with northern Altaians appearing more like Yeniseian, Ugric, and Samoyedic speakers to the north, and southern Altaians having greater affinities to other Turkic speaking populations of southern Siberia and Central Asia. Moreover, high-resolution analysis of Y chromosome haplogroup Q has allowed us to reshape the phylogeny of this branch, making connections between populations of the New World and Old World more apparent and demonstrating that southern Altaians and Native Americans share a recent common ancestor.”

Çevirisi: Bu verilerin ışığında Yenisey, Ogur ve Samoyed dillerini konuşan Kuzey Altaylı halklar ile Sibiry ve Orta Asya bölgelerini kapsayan ve Türki dilleri konuşan Güney Altaylı halklar arasında genetik farkların bulunduğunu saptadık. Daha da önemlisi, Q haplogrubunu içeren Y kromozomu analizi sayesinde Yeni-Dünya ile Eski-dünya halkları arasındaki yakın ilişkilerin bulunduğu ve Güney Altaylılarla Yerli Amerikalıların ortak bir atayı paylaştıkları kanıtlanmıştır.

Demek ki hem Kuzey hem de Güney Amerika kadim halkları sadece Asya kökenli oldukları kanıtlanmış olmuyor, ayrıca bu “yerli” denen halkların Güney Altay’dan geldikleri ve Türkçe konuşan halklarla akraba oldukları ortaya çıkıyor.

Kemiklerin bulunduğu mağara kırmızı noktadadır.



Arkeolojik kanıtlara gelince, daha iki gün önce, **6 Ocak 2017** tarihinde yayınlanmış bir makaleden söz etmek isterim (4). Kanada’nın Blufish adlı mağarasında bulunmuş olan hayvan kemikleri üzerinde insanlar tarafından yapıldığı saptanmış düz izler bulunmuş ve bu kemiklerden alınan örnekler üzerinde Karbon 14 analizi yapılmıştır. Böylece insanların yanda görülen bölgede, günümüzden 24,000 ile 18,000 yıl önce, buzul çağı sona ermeden Beringia’da altıbin yıl yaşamış oldukları kanıtlanmıştır. Altta bu bölgede bulunmuş kemiklerin fotoğrafları görülüyor.



Kaynaklar:

- (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Starostin
- (2) <http://jdbengt.net/>
- (3) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281367>
- (4) <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169486>